

Jeugd dictee 2016

Op schole

1. Bie ons op durp è m'n meêr as eêne schole.
2. Je leêr op aomae leze, schrieve en rekene.
3. De meêster zei onderlesten: "Ik gae 's kieke of julder je taelles geleêrd è"
4. Schrief mà 's op: Dat mò 'k ok è.
 Dat è 'k allankà
 'K è wè gedocht
 'Oe mò m'n noe tuuskomme?
5. Mensenlieve wat was dat moelijk!
6. Onder de Biebelles mòste me de beêsten uut 'd ark van Noach opnoeme
7. Dat waere d'r een 'oap, van elk dier een paertje.
8. Toen riep Merien, 'eêl blieje omdat 'n d'r ok nog eên wist:
9. "Meêster, 'n maeneschieter!"
10. Mee Koneginnedag deêie me net as noe spelletjes op 't schoolplein.
11. Op 't voorgezet onderwies leêre me straks vreemde taelen
12. Mà Zeêuws schrieve, dat leêre ons 'ier